

Maandbericht **september 2018**



Inhoud

1. Maandbericht vervangt Perspectief
 2. Habemus interim predikant!
 3. Van de kerkrentmeesters
 4. Renovatie kerktuin van start
 5. De bijbel kan me nog meer vertellen
 6. Filosofische kring na 30 jaar springlevend
 7. Bezoekmogelijkheden Pastoraat
 8. Gespreksgroep: 'Wat geloof ik eigenlijk?'
 9. Eettafel
 10. MaandagMorgenSoos weer van start
 11. Kerkdiensten agenda
-

1. Maandbericht vervangt Perspectief

Vanaf september 2018 vervangt het digitale Maandbericht het wijkblad Perspectief. Corrie de Gier heeft vele jaren met grote toewijding de redactie van Perspectief gedaan. Janneke Donkerlo neemt nu het stokje over. Voor wie mij niet kent: ik kom sinds bijna twee jaar in de Willem en voel me er erg thuis. In mijn dagelijks werk schrijf ik journalistieke artikelen, ik redigeer teksten en schrijf boeken in opdracht.

U ontvangt voortaan iedere maand een Maandbericht (Nieuwsbrief vonden we wat afgezaagd). Voor degenen die geen e-mail kunnen ontvangen, liggen enkele geprinte exemplaren in de kerk ter inzage en - zo nodig - om mee te nemen, voor uzelf of voor iemand die u kent. Opmerkingen en kopij voor de volgende nieuwsbrief zijn welkom. Deze kunt u sturen aan info@donkerlo.nl. Of bel: 0626 898 775.

Janneke Donkerlo

2. Habemus interim predikant!

In het laatste nummer van *'Perspectief'*, konden wij u als kerkenraad medelen dat met ingang van 1 september ds. Roel Knijff in onze gemeente als interim-predikant aan het werk gaat. In dat nummer heeft hij zich ook aan de gemeente voorgesteld en uitgelegd hoe hij zijn werk als interim ziet.

In deze eerste *'Maandbrief'* kunnen wij u melden dat in de dienst van zondag 2 september a.s. ds. Knijff aan onze gemeente verbonden zal worden en u met hem kennis kunt maken. Het is de bedoeling dat ds. Knijff regelmatig in onze vieringen zal voorgaan en de dagen, dat hij in Amsterdam werkzaam is, in de (nu nog leegstaande) pastorie zal verblijven.

Wij wensen ds. Knijff een goede tijd toe in Amsterdam en hopen op een vruchtbare samenwerking.

André Fox

3. Van de kerkrentmeesters

Graag wil ik u in de maandberichten informeren over onderwerpen waarmee we ons als kerkrentmeesters bezighouden. Op dinsdag 4 september hebben we onze volgende vergadering. Daarover hoort u in het volgende maandbericht. Nu noem ik

enkele zaken die in de zomer onze aandacht hebben gevraagd, onder andere wat betreft de financiële onderbouwing en haalbaarheid.

Inventarisatie religieus erfgoed

In juni heeft Marco Blokhuis van het Catharijneconvent de schatten in onze kerk geïnventariseerd. Hij doet dit in alle PKN-kerken in Amsterdam. Jan Gaasterland trad op als gastheer. We blijken rijker dan we dachten. Als we een overzicht krijgen, informeren we u daarover graag, bijvoorbeeld door middel van een presentatie.

Renovatie tuin

De renovatie van de tuin gaat nu werkelijk plaatsvinden. We hebben goed overleg met Piet van der Zaken, die u hierover nader informeert in dit Maandbericht.

Pastorie

Sinds 3 augustus staat de pastorie leeg. Deze zal per 1 september tijdelijk bewoond worden door onze interim-predikant, Roel Knijff, en nog twee huurders. We maken onderlinge afspraken over gezamenlijke en persoonlijke ruimtes. De contracten worden opgesteld door het Kerkelijk Bureau.

Kaarsentafel

Bij het afscheid van Niek hebben we geld ingezameld voor een kaarsentafel. Geert Mol, Gerrit Visser en Margriet van den Bosch hebben contact met 2 kunstenaars. We verwachten u gauw meer informatie te kunnen geven.

Voorstellingen in de Willem de Zwijgerkerk

Voorlopig staan er twee voorstellingen gepland in onze kerk:

- Nick Teunissen, *Enkeltje Hollandija*. Deze vindt plaats in november op een doordeweekse dag, wellicht in combinatie met een of meer workshops. Frans Schouwenaar vertelt er in dit maandbericht meer over.

-Kees Posthumus en Henk van Glabbeek, *Esther een Perzisch sprookje*. Deze voorstelling vindt plaats op zondag 13 januari 2019 in de Willem de Zwijgerkerk, als gemeenschappelijke dienst van de Oranjekerk, de Thomaskerk en onze Willem de Zwijgerkerk. In de 6 weken daarna volgen we het (alternatieve) oecumenisch leesrooster over Ester.

In volgende maandberichten informeren we u hier nader over.

Tot zover onze mededelingen. Als u vragen heeft over een en ander, aarzelt u niet deze aan ons te stellen.

Namens de kerkrentmeesters,
Margriet van den Bosch

4. Renovatie kerktuin gaat van start

Het zal u niet ontgaan zijn dat de kerktuin zich geruime tijd in een verminderde onderhoudsstaat bevindt. De belangrijkste oorzaak hiervoor is, dat de grasmat ondanks de zorg niet in een goede conditie gehouden kan worden. Slechte groeiomstandigheden en veel vocht in de winter hebben er voortdurend toe geleid dat mosvorming de overhand kreeg en als winnaar uit de strijd kwam. We hebben helaas de handdoek in de ring moeten gooien!

Sierbestrating

Reeds eerder werd geopperd de grasmat te vervangen door sierbestrating. Sierbestrating heeft enerzijds het voordeel - in tegenstelling tot gras - dat het nauwelijks onderhoud vergt; een welkome bijkomstigheid in een teruglopend vrijwilligersbestand. Anderzijds opent het ook een nieuwe weg om 'het aanwezig zijn in de buurt' beter te faciliteren. In de nieuwe opzet zal de sierbestrating ruimte bieden voor een groter zitgedeelte waar bij mooi weer met elkaar een kopje koffie gedronken kan worden, vergezeld van een praatje. Met een toenemend aantal deelnemers voor de activiteit 'kerk open' op de maandag- en woensdagochtend zou dit al een grote verbetering zijn. Maar ook na de kerkdienst, of verder door-de-week, kan de tuin in die zin een aanvullende functie krijgen.

Planten

De bestaande *borders* met vaste planten blijven gehandhaafd. Er komen er zelfs twee bij, te weten aan weerszijden van de hellingbaan, om het hoogteverschil tussen hellingbaan en sierbestrating te overbruggen. Een automatisch beregeningssysteem zal het onderhoud reduceren. De vlaggenmast wordt verplaatst naar de andere zijde van de hellingbaan. De entree tot de sierbestrating zal liggen aan het begin van de hellingbaan en is rolstoelvriendelijk.

Uitvoering werkzaamheden

In de **herfst van 2018** zullen eerst in eigen beheer snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd waarna in een uitbesteding de sierbestrating zal worden aangelegd.

In het **voorjaar 2019** zal de beplanting worden aangepast. We zijn altijd weer benieuwd wat er boven de grond komt, maar we zullen op dat moment ook beoordelen of aanvulling/vernieuwing noodzakelijk is.

En dan is de kerktuin weer het visitekaartje van de Willem geworden.

Namens de tuincommissie,
Piet van der Zaken



nieuwe situatie
tuin Willem de Zwijgerkerk

5. De Bijbel kan me nog meer vertellen

De Bijbel is mooi maar soms ook een moeilijk boek. Een boek met woorden die je raken en woorden die grote weerzin kunnen opwekken. Een boek dat 'me nog meer kan vertellen'. In de dubbele zin van het woord: Je doet de Bijbel dicht om die nooit meer in te kijken of je wilt er wel eens meer over weten.

De beste manier om te ontdekken dat de Bijbel ons meer te vertellen heeft is samen lezen en met elkaar in gesprek gaan. Als dat kan zo onbevangen mogelijk.

De eerste keer spreken we met elkaar af welke teksten we gaan lezen. Suggesties zijn van harte welkom.

Iedereen die aan wil schuiven is van harte welkom in de Willem de Zwijgerkerk op de volgende woensdagmiddagen van 15.00 – 16.30 uur:

2018: 19 september, 17 oktober en 21 november

2019: 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april en 15 mei

Leiding & informatie: ds. André. Fox, afox@xs4all.nl

6. Filosofische kring na 30 jaar springlevend

De filosofische kring van de Willem de Zwijgerkerkgemeente gaat dit jaar haar dertigste seizoen in. We lezen en bespreken samen: *Het Uitschot en de geest. Paulus onder filosofen*, van Gert-Jan van der Heiden. ISBN 97894 6004 36 73, 19.95 euro.

De apostel Paulus staat sinds de eeuwwisseling in het middelpunt van de filosofische belangstelling. Denkers als Taubes, Badiou, Agamben en Žižek – en eerder al Heidegger – vinden in Paulus' brieven grondwoorden voor een nieuwe manier van denken over wereld, tijd en geschiedenis, maar ook over levenskunst, recht en politiek. Tevens laten zij zien hoe Paulus' brieven niet alleen aan de basis staan van kenmerkende ervaringen voor onze cultuur - zoals het nihilisme en de dood van God - maar ook de agenda van emancipatie en gelijkheid hebben gevormd.

Aan hun interpretatie van Paulus ligt een intensieve discussie ten grondslag met o.m. Hegel, Kierkegaard en Foucault. Gert-Jan van der Heiden (Radboud Universiteit Nijmegen) ontsluit deze boeiende internationale filosofische discussie over Paulus nu ook in het Nederlandse taalgebied en biedt daarmee een fascinerende blik op de belangrijkste thema's en spelers in de hedendaagse continentale filosofie.

Plaats: Willem de Zwijgerkerk, bovenzaal, ingang Olympiakade 8. Tel. 020-6622700. betaald parkeren.

Tijd: 15.30-17.30 uur; ontvangst vanaf 15.15 uur.

Frequentie: Elke vierde woensdag van de maand: 26/9, 24/10, 28/11 (2018). 23/1, 27/2, 27/3, 24/4, eventueel 22/5 (2019).

Leiding: Bart Voorsluis, filosoof

Bijdrage: € 65,00. Dit bedrag uiterlijk 1 december 2018 overmaken op NL24 INGB 000 1187547 t.n.v. A. Scholten-Bruins Slot te Amsterdam o.v.v. Filosofische Kring 2018/2019.

Informatie en opgave: mw. Hilde Dovermann-Krüse, tel. 020 6796564, mobiel 06 4125 19 50, of mw. Anneke Scholten-Bruins Slot, tel. 020 3379209; mobiel 06 3079 38 85

7. Bezoekmogelijkheden pastoraat

Vanaf 1 juni 2018 ben ik één dag in de week werkzaam voor de Willem voor het pastoraat. Over het algemeen op de donderdag. Ik heb inmiddels al de nodige mensen bezocht en krijg zo een mooi beeld van wie zich met de kerk verbonden voelen, vaak al een hele lange tijd. De verhalen over vroeger en nu zijn stuk voor stuk bijzonder. Ik doe alles op de fiets en leer de buurt zo steeds beter kennen. Wilt u ook bezoek ontvangen? Ik kom graag bij u langs.

Hartelijke groet, Hanna van Dorssen, 06 43 14 27 86, of mail naar hanna.vandorssen@gmail.com

8. Gespreksgroep 'Wat geloof ik eigenlijk?'

Het is de bedoeling om dit najaar een groep te starten waarin we nadenken over ons persoonlijk geloof. Wat geloof ik eigenlijk? Wat is mijn geloofskompas? Hoe breng ik dat onder woorden en hoe deel ik dat met anderen? Als leidraad voor het gesprek gebruiken we een boekje waarin dertien dominees van 'Op Goed Gerucht', een platform voor moderne theologie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, in totaal 52 vragen beantwoorden bij de apostolische geloofsbelijdenis. Elke vraag krijgt zowel een theologisch als een spiritueel antwoord.

Meedoen? Meer informatie bij Hanna van Dorssen, 06 43 14 27 86, of mail naar: hanna.vandorssen@gmail.com



9. Eettafel

Twee keer per maand organiseert de kerk een Eettafel. De maaltijd begint om 17.45 uur en kost 6 euro, inclusief een glaasje wijn. Op de 2e donderdag van de maand eten we altijd **vegetarisch**.

Op donderdag 6 september is de laatste **Eettafel van de zomer**.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Frans Schouwenaar, tel. 06 81823076

Op 20 september start de **reguliere Eettafel** weer (deze is dus vegetarisch).

U kunt zich hiervoor opgeven bij Martin Koning, tel. 020-6715328

10. Start MaandagMorgenSoos

Op 3 september gaat de MaandagMorgenSoos weer van start. In mei zijn we daarmee begonnen, omdat we de kerk een plek in de buurt willen laten zijn waar mensen zich thuis voelen. Na een rustig begin, kwamen er de laatste weken voor de vakantie steeds meer mensen. Dus we pakken de draad weer op. We drinken koffie, praten met elkaar en om 12.00 uur is er een warme lunch.

Komt u ook eens langs?

Elke maandag vanaf 3 september, 10.00 tot 13.00 uur. Kosten: vrijwillige bijdrage.

11. Agenda kerkdiensten, Willem de Zwijgerkerk.

2 september 10:00 uur – ds. André Fox

9 september 10:00 uur – ds. Carel van der Meij

16 september 10:00 uur – ds. Cor Ofman, diaconale dienst

NB. Op 16 september is er een **diaconale viering**. We besteden extra aandacht aan de Holland Gambian Foundation (<http://hollandgambianfoundation.com>), die we vanuit de kerk steunen. Het wordt een bijzondere dienst: Cor Ofman gaat voor, het koor Patient Family ('geduldige familie') en Jan Marten de Vries lenen hun muzikale medewerking. Na afloop is er een Afrikaanse lunch, dan eten we het Gambiaanse gerecht **Domoda met rijst** (zie foto, zoz).



23 september 10:00 uur – ds. Rien Wattel

30 september 10:30 uur – oecumensiche dienst in de Oranjekerk,
met ds. Jantine Heuvelink, pastor Dick Schoon en ds. Janina Glienicke